

Opvang 'à la Belge' aan registratiecentrum Oekraïense vluchtelingen

Opinie Els Rochette, Brussels parlementslid voor one.brussels

18-03-2022

Met een vreselijke oorlog aan de grenzen van de Europese Unie neemt de vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar België elke dag toe. Dat betekent alle hens aan dek om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Gisteren bracht ik daarom een bezoek aan het pas geopende registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen aan de Heizel, in Paleis 8.

Naast enkele pijlen die de weg aangeven naar het registratiecentrum – dat overigens niet meer is dan een grote tent – is er niets van omkadering of opvang aanwezig. Geen medische hulp of psychologische bijstand, geen sociale diensten, tolken of instellingen die mensen kunnen doorverwijzen naar de nodige hulpinstanties.

Oekraïners die de oorlog ontvluchtten, stromen hier massaal toe maar worden niet verder geholpen. Terwijl hen overal gezegd wordt dat het registratiecentrum van 8 uur 's morgens tot 17:30 uur 's avonds open is, sloten de deuren gisteren al om 12:30 uur. “Geen plaats meer, kom morgen maar terug”, luidt het en de deur gaat onherroepelijk dicht. In tegenstelling tot berichten in de media dat er een capaciteit is om 3.000 mensen per dag aan te melden laat de dienst vreemdelingenzaken ter plekke weten maar 1.900 mensen per dag binnen te laten.

Mensen die nog buiten staan aan te schuiven, worden aan hun lot overgelaten. Ondertussen komen er nog steeds shuttlebussen toe vanaf Brussel-Zuid. Buiten een verdwaalde vrijwilliger, staat er niemand van Fedasil of DVZ deze mensen te woord. Er heerst chaos – niemand weet goed wat de volgende stap nu is.

*“Ik verschiet hier niet van, het registratiecentrum is georganiseerd à la Belge”,
zegt één van de vrijwilligers ter plaatse.*

Als je niet het geluk hebt vrienden, kennissen of familie in Brussel te hebben moet je op eigen houtje op zoek naar een plaats om de nacht door te brengen. De weinige informatie – drie A4-tjes – die sommigen ergens onderweg toegestoken kregen, omvat overigens achterhaalde informatie en verwijzingen naar opvangcentra voor daklozen waar al lang geen plaats meer is. Met andere woorden: mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Velen zijn gedoemd op straat of in een armzalig tentje voor het registratiecentrum te slapen.

Tot enkele dagen geleden waren er bovendien geen toiletten in de buurt aanwezig. Het park dat voor het aanmeldcentrum ligt, dreigt op deze manier snel een Maximiliaanpark 2.0 te worden.

“Ik was beter in Polen gebleven, daar is het allemaal beter georganiseerd dan hier”, zegt één van de vrouwen die in de rij staat voor de gesloten deur

De situatie aan de Heizel strookt geenszins met de solidaire toon in de media. De manier waarop we omgaan met deze getraumatiseerde mensen, die alles hebben achtergelaten uit vrees voor lijf en leden en al dagen onderweg zijn, is simpelweg schandalig.

Het totale gebrek aan organisatie, opvang en omkadering is schrijnend. Gelukkig zijn er vrijwilligers en hulporganisaties die zich tussen de wachtende mensen wagen om hen zo goed als mogelijk informatie te geven. Echter, de officiële kanalen ontbreken volledig.

Staatssecretaris Mahdi, u heeft geen makkelijke job. Op korte termijn een vluchtelingenstroom van deze orde opvangen is niet evident. Maar tijden van crisis vergen bijzondere inspanningen. Vandaag laten we mensen in nood letterlijk in de kou staan.

De solidariteit vanuit de maatschappij is gelukkig groot. Veel mensen zetten hun huizen open voor de vluchtelingen. Maar, dit is niet alleen op langere termijn onhoudbaar, het houdt ook veiligheidsrisico's in. De meeste Oekraïense vluchtelingen zijn vrouw of minderjarig: een groep die zeer kwetsbaar is voor mensenhandel en uitbuiting.

Ik vraag mij daarom af waarop u wacht. Waarom zijn de faciliteiten aan het registratiecentrum niet beter geregeld? Waarom wordt er amper gecommuniceerd of gestructureerde informatie beschikbaar gesteld? Waarom is er geen opvang voorzien en spreekt u in de plaats de burgerzin van de Belgen aan via een Twittercampagne #plekvrij?

Hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Els Rochette,
Brussels parlementslid voor one.brussels